

# Grote droogte (1926)

Lees elders op de site ook het verhaal MASWA van Eddie Bruma

1926 staat in de Kronieken te boek als een jaar van grote droogte. Met uitzondering van 18 en 19 december 1925, had het vanaf 22 augustus 1925 niet meer geregend tot eind april 1926. Tijdens de diensten werd er om regen gebeden zelfs zijn er drie biddagen (12, 13 en 14 april) gehouden om regen. De ellende van deze droogte is voor Coronie werkelijk groot geweest. Reeds in november 1925 gaf het zoetwaterkanaal geen water meer dat bruikbaar was om te drinken, spoedig was het geheel bedorven door rottende vis. Alleen om olie te koken en voor het vee werd het nog gebruikt. Begin november moest alleman eerst 64, later zelfs twee uur de savannen in om in blikken en bekkens regenwater te halen (Totorá). Velen zagen zich zelfs genoodzaakt drinkwater uit de stad te laten komen. Tezelfdertijd brachten ook de stoomboten op uit en thuisreis water aan.

Het water halen, zelfs op zondag, gewoonlijk door het jonge volk, was de oorzaak dat kerkbezoek en vooral schoolbezoek er zeer veel door geleden hebben. Slechts de helft van het aantal kinderen kwam naar school.

Dat kostgronden totaal verbrand en vernield waren, cocosbomen bij honderden stierven, cacao's zo goed als allen het leven lieten laat zich verstaan.

Na het invallen van de regens volgde er een muskietenplaag, zo erg als de oudste Coronianen volgens hun aller zeggen, nooit eerder beleefd hadden. Ook kwam er met de regen een andere plaag, nl: van rupsen in verschillende grootten en kleur. Alles knaagden die dieren af: karoe, groenten, rijstplanten, cassave, alles wat nieuw opschoot tot zelfs het paragrass, zodat ze niets overlieten dan een harde stengel. Ook veldratten vertoonden zich hier en daar. Wijl deze plagen zich elders in de Kolonie ook voordeden en de landbouwers de moed deed ontzinken, sprak pater de Kort op 28 juni het exorcisme en de zegening over de rijstvelden en gronden uit en sindsdien verdween rups en rat, terwijl volgens krantenberichten, ze elders nog hun werk voortzetten. Een ander gevolg van die grote droge tijd was dat er bij de pastorie een stenen waterbak werd gebouwd met een inhoud van +/- 15 vierkante meter; tevens werd in die tijd achter de pastorie een gedeelte aangebouwd voor logies en badgelegenheid. In de muskietentijd schijnt het een waar torment geweest te zijn 's morgens en 's avonds of bij ziekte en ongesteldheid 's nachts van het oude toilet gebruik te moeten maken. Bovendien was de badgelegenheid onder de sacristie niet te gebruiken zolang er muskieten waren.

31 December. Coronie sluit 1926, waarin veel is geleden, armoede het volk geteisterd heeft als nooit tevoren, maar ook veel gebeden is als nooit tevoren, maar ook veel gebeden is toch met dankbaar hart. In de nood was naar het tijdelijke de St. Jozefvereniging hulp en troost. Een goede rijstoogst was een compensatie voor de zeer kleine oogst aan cocosnoten, In Gods hand is ook wat men straf en lijden noemt een zegen.

*Bron:RK Kerk 1842- 1992 (G. van Kempen)*